

kameleon kleur & stijl



Beste {{voornaam}}

De winnaar van het Songfestival was voor mij natuurlijk de no. 2 op het scorebord, de frêle Française Barbara Pravi (27).

Met haar uitvoering van het lied [Voilà](#) stal ze mijn hart. Mijn liefde voor het Franse chanson én de mode kwamen hier samen. 'Hier ben ik. Voilà, dit is wat ik ben. Alles wat ik ben is hier. Kijk naar mij.'

Het is een hommage aan Edith Piaf, het lied doet denken aan Piafs klassieker [Padam](#). Het referentiekader van Pravi is voor 90% Piaf, Brel en een scheutje Aznavour, vertelde ze in een interview. Voilà!

Wát stond ze daar, in haar eentje, in die prachtige zwarte outfit. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Een ogenschijnlijk simpele outfit bestaande uit een zwarte kanten bustier, nauwsluitende hoge zwarte broek en geweldige schoenen met een enkelband. Geen sieraden, op een duimring na. Plus een bijzonder handsieraad over de rug van haar linkerhand. Edith Piaf 2.0.

Van Piaf is het een klein stapje naar het [existentiële](#), Jean-Paul Sarte, Camus, De Beauvoir. En de bijbehorende chansons van [Juliette Gréco](#) (Je suis comme je suis), de muze van het existentialisme.

Het existentialisme was een 20e-eeuwse filosofische en literaire stroming die individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit vooropstelt. Het existentialisme beschouwt iedere persoon als een uniek wezen, verantwoordelijk voor eigen daden en lot.

Volledig in het zwart gekleed, zoals Piaf en Gréco, zong Barbara Pravi de sterren van de hemel. Over haar keuze voor zwart zegt ze: 'We zijn gewend aan een hoop spektakel op het Songfestival. Ze stelden me voor om wit te dragen, maar ik verwierp het idee. Want voor mij is de kleur die voor Voilà staat: zwart. ik wil mezelf zijn, niemand kan me veranderen. Zwart is voor mij de meest krachtige kleur.'

Zwart geeft je power. Zwart staat in de Persoonlijke Kracht Methodiek voor: zelf heel goed weten wat je wel en niet wil. Het motto van zwart is: eigen kracht als basis. En ja, dat was hoorbaar en zichtbaar in de performance van Barbara Pravi!

Lieve groet,
Riëlle

Maak een afspraak



Zwart geeft power

Zwart is, net als wit en grijs, een achromatische kleur, een kleurloze kleur. Zwart absorbeert alle lichtkleuren. Aan de ene kant cijfert zwart zich weg en is dienend voor anderen (obers, rechters en advocaten, werknemers in de rouwzorg). Aan de andere kant is zwart heel krachtig, vol zelfbeheersing en met veel potentieel. Zwart is ook een kleur die veel gedragen wordt door kunstenaars, architecten en ontwerpers en musici. Wanneer je rust, ruimte en vrijheid nodig hebt en je wil je afsluiten van de wereld en van je gevoelens: draag dan zwart. Zwart is ook de kleur van zelfbeheersing van emoties; gevoelens voor jezelf houden omdat je die liever niet met anderen deelt. Zwart kleedt af en is lekker makkelijk. Bovendien is het een kleur die veel in de winkel hangt...Maar zwart staat niet iedereen. Je kunt er bleek of hard in lijken. Vaak staat donkerblauw zoveel mooier.... Ik draag niet veel zwart. Dat was in het verleden wel anders... Als ik het draag, combineer ik het graag met andere, felle kleuren. Past zwart bij jou? Zou jij juist meer zwart om je heen willen of juist helemaal niet? Is het misschien jouw krachtigste kleur? De kleur die past bij jouw karakter, bij jouw drijfveren? Ben je nieuwsgierig? Maak dan een [afspraak!](#)



De kleurfamilie Zwart/Wit

Zwart, grijs, antraciet en wit. Zijn dat kleuren die je veel draagt? Ze horen bij de familie Zwart/Wit in de PKM (Persoonlijke Kracht Methodiek). Eigen kracht als basis is het motto. De drijfveren zijn onafhankelijkheid en continuïteit. Zwart, De Rechtvaardige Dienaar, heeft dan als kernwoorden; mysterieus, wilskrachtig, machtig en dienend. Spreekt dat je aan? De woorden die bij grijs horen zijn: De Scherpzinnige Professional, objectief, alert, logisch en secuur. Antraciet is de Ervaren Rots in de Branding, beheerst, analytisch, accuraat en systematisch. Wit tenslotte is de Opgeruimde Coach, eerlijk, precies, open en onpartijdig.

Wil je meer weten over de Kracht van Kleur? Je kunt je nog steeds inschrijven voor 365 Dagen Persoonlijke Kracht via deze [link](#). Het start op de maandag nadat je je hebt ingeschreven. Elke dag een mailtje over kleur. Met tips, ideeën, acties of een uitdaging. Velen van jullie zijn er al mee begonnen. Wij doen dit met een aantal PK-coaches samen en het is helemaal gratis! Natuurlijk kun je er ieder moment mee stoppen. Soms heb je even geen tijd of geen zin, spreekt de kleur je niet zo aan. Aan het einde van een kleurperiode krijg je altijd een samenvatting. Gun jezelf dit cadeautje!



Facebook



Website



Instagram

Kameleon Kleur & Stijl

Riëlle Boerland
Koninginneweg 99
2012 GM Haarlem

www.kameleon-kleur-en-stijl.nl

info@kameleon-kleur-en-stijl.nl

+31624898621

Deze e-mail is verzonden naar {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@kameleon-kleur-en-stijl.nl toe aan uw adresboek.

